



**ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΟΑΝ**  
**«Ανακύκλωση – Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο»**  
**ΞΕΝ. HILTON 20/12/13**

**Εισήγηση Προέδρου ΔΣ κ. Λουκά Χριστοδούλου**

**Κ. Υπουργέ,  
Κ. Πρόεδρε του ΕΟΑΝ,  
Αγαπητοί συνάδελφοι των άλλων Συστημάτων,  
Κυρίες και Κύριοι,**

Θα ήθελα να ξεκινήσω κατ' αρχάς ευχαριστώντας θερμά εσάς και τη διεύθυνση του Water & Waste, για την πρόσκληση και να χαιρετίσω με ικανοποίηση, και από την πλευρά του ΣΥΔΕΣΥΣ, αυτή την πρωτοβουλία.

Ευελπιστούμε ότι, με αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών και κρίσεων, θα υπάρξει όσμωση απόψεων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπεραστούν τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο μας, ώστε να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η ανάπτυξη και στον τομέα της ανακύκλωσης.

Ως εκπρόσωπος του ΣΥΔΕΣΥΣ, θα ήθελα να καταθέσω τις σκέψεις και τις απόψεις μας παρουσιάζοντας εν συντομία τις δράσεις μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο έργο μας, το οποίο υλοποιούμε με γνώμονα την περιβαλλοντική ευθύνη και τη νομιμότητα, και τα εμπόδια που ορθώνονται στην προσπάθειά μας για αναπτυξιακή πορεία.

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ ιδρύθηκε το 2004 και αποτελούσε μέχρι το 2012 το μοναδικό Συλλογικό Σύστημα στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα και μετά την έγκριση ενός ακόμη συστήματος στο συγκεκριμένο ρεύμα ανακύκλωσης, το ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει το μεγαλύτερο Σύστημα καθώς έχουν ενταχθεί και παραμένουν σε αυτό:

- η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εισαγωγής και κατασκευής συσσωρευτών,
- οι μεγαλύτεροι παραγωγοί χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και
- χιλιάδες συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Διαθέτουμε πανελλαδικά περισσότερα από 6.500 σημεία συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών. Χαρακτηριστική είναι και η ιδιαίτερη παρουσία μας στην νησιωτική χώρα, με περισσότερα από 800 σημεία συλλογής.

Σκοπός μας είναι η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών σιγλών και Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου [σύμφωνα με το νόμο 2939/2001](#).



Βασικό μας στόχο αποτελεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι υπόχρεοι εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης.

Επιπλέον, στους στόχους μας συγκαταλέγονται

- η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
- η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας ,
- η αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και
- η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών

Εκτελούμε ουσιαστικά μία "δημόσια υπηρεσία".

Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι ο φορέας που οργανώνει και συντονίζει πανελλαδικά τις ενέργειες που αφορούν την διαδικασία της συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και τελικής διάθεσης (ανακύκλωσης) των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου καδμίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Παρέχουμε και τοποθετούμε δωρεάν ειδικούς κάδους για την εναπόθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών σε παραγωγούς αποβλήτων, τους οποίους συλλέγουμε. Στη συνέχεια τους οδηγούμε σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης όπου διαχωρίζουμε τις μπαταρίες σε μολύβδου οξέος και νικελίου καδμίου.

Οι συσσωρευτές μολύβδου οξέος παραδίδονται σε αδειοδοτημένες και συμβεβλημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης στον εθνικό χώρο ενώ οι συσσωρευτές νικελίου καδμίου αποστέλλονται για ανακύκλωση σε εργοστάσια του εξωτερικού.

Οι παραπάνω διαδικασίες παρακολουθούνται συστηματικά και συνεχώς βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τα λογισμικά μας προγράμματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση και η μέγιστη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων μας είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ και δεν έχουν μεταβληθεί στο ελάχιστο από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματός μας το 2004. Στον νέο δε επιχειρησιακό φάκελο που έχουμε καταθέσει, έχουμε εισηγηθεί τη μείωση των εισφορών των συσσωρευτών μολύβδου οξέως κατά 50%, γεγονός που ευελπιστούμε να συμβάλει στην ελάφρυνση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος και τελικά επιβαρύνεται με το κόστος της ανακύκλωσης.



## Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124B/23-7-04

Όσον αφορά στο κομμάτι της  **ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης**, έχουμε πραγματοποιήσει **πλήθος ενημερωτικών ημερίδων** πανελλαδικά, με σκοπό την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων στην εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών (εισαγωγέων, συνεργείων κ.ά).

Μελετήσαμε και οργανώσαμε ένα **πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης**, το οποίο στηρίζεται στη διαμόρφωση και ανάπτυξη δικτύου στρατηγικών εταιρών και συνεργασιών με σκοπό την ουσιαστικότερη κατά το δυνατόν συμβολή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στο σημείο αυτό, και επειδή θεωρώ πως ήρθαμε εδώ όχι για να αλληλοκολακευθούμε και να προβούμε σε εξωραϊσμούς και εξιδανικεύσεις, αλλά για να αναδείξουμε τις ατέλειες, να καταδείξουμε τις ανεπάρκειες καθώς και τις συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το πνεύμα αλλά και το γράμμα της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, θα προσπαθήσω σύντομα και κωδικοποιημένα να σας παρουσιάσω τα **κύρια προβλήματα** που αντιμετωπίζουμε.

Και αυτό γιατί πιστεύω πως η άνευ διάθεσης αντιδικίας, αλλά δίκαιη παράθεση των διαπιστώσεων και η ανάδειξη των κακών κειμένων χωρίς ωραιοποιήσεις και «φτιασιδώματα», μπορεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό και στην επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε και που μας ταλανίζουν.

Δεν θα αναφέρω κάτι καινούργιο και δεν κομίζω γλαύκαν εν Αθήναις.

Αναφέρομαι στο γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι δηλαδή ο **Οργανισμός**, την αναγκαιότητα του οποίου πολλοί θεωρούσαν και θεωρούν μη αναγκαία και απαραίτητη και ο οποίος όμως προεβλέπετο ήδη από τον θεμελιώδη νόμο της εναλλακτικής διαχείρισης τον 2939, **έκανε δέκα ολόκληρα χρόνια για να συσταθεί** και ότι ακόμη και σήμερα, όπως και τα ίδια τα στελέχη του ομολογούν, έχει τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. **Άρα εξ αντικειμένου αδυνατεί να ανταποκριθεί στο επιβεβλημένο έργο του.**

Η λειτουργία του περίφημου **μητρώου παραγωγού**, που τόσες φορές έχει εξαγγελθεί, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. Έτσι υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα προσδιορισμού των ποσοτήτων αποβλήτου που παράγονται στη χώρα, αλλά και αδυναμία υπολογισμού του ύψους των χρηματικών εισφορών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΥΔΕΣΥΣ, 50% των χρηματικών εισφορών και 60% των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων διαφεύγουν.

Απολύτως απαραίτητος κρίνεται ο **έλεγχος του παράνομου εμπορίου επικινδύνων αποβλήτων** και της χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς τους. Σημαντικές ποσότητες αποβλήτων **εξάγονται παράνομα** σε όμορες χώρες και ειδικότερα στη Βουλγαρία. Το Σύστημά μας με συγκεκριμένες δράσεις, έχει εξοπλίσει τα ΑΤ των Τελωνιακών σταθμών όπως αυτό του Προμαχώνα, προκειμένου οι αστυνομικοί να διαχειρίζονται με ασφάλεια τις ποσότητες που κατάσχουν. Έχουμε επίσης διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες με τους τοπικούς φορείς, Επιμελητήρια και Εισαγγελίες.

Δεδομένο επίσης είναι πως παρά την σαφέστατη νομοθετική πρόβλεψη, ο **ΕΟΑΝ** από την σύστασή του και έκτοτε **ουδέποτε εκπόνησε και εφήρμοσε προγράμματα στην εναλλακτική διαχείριση ως όφειλε**. Όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να ανασύρω στην μνήμη μου συγκεκριμένα προγράμματα που εκπονήθηκαν, ούτε επίσης ενθυμούμαι εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και μέτρων πρόληψης των ζημιογόνων δράσεων που αφορούσαν το επικίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία απόβλητο των συσσωρευτών.

Είναι πιστεύω **απαράδεκτο ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης** ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, να **αναλώνεται πρωτίστως και αποκάλυπτα στην δήθεν προάσπιση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αποβλήτου**, των κανόνων της ελεύθερης αγοράς κλπ οικονομοτεχνικών δηλαδή εννοιών, θέτοντας την προάσπιση αυτού καθαυτού του περιβάλλοντος για το οποίο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

Οι **μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτου, οι Δημόσιες υπηρεσίες** όπως : Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Ο.Σ.Ε., ΚΤΕΛ, αρκετοί ΟΤΑ, δεν είναι συμβλημένοι με τα Συστήματα.

Θα ήθελα, επίσης, να υπογραμμίσω και να τονίσω το γεγονός ότι σε όλα τα παραπάνω προβλήματα και στην προσπάθειά μας ως Σύστημα για εφαρμογή θεσμικών πλαισίων, περιβαλλοντικών οδηγιών και σύννομη λειτουργία, όχι μόνο **δεν βρίσκουμε αρωγούς και συμπαραστάτες** αλλά αντιθέτως γινόμαστε δέκτες αδικαιολόγητων, αστήρικτων και πλήρως αβάσιμων επιθετικών κινήσεων και συμπεριφορών, οι οποίες μόνο υποψίες μπορούν να κινήσουν.

Το γεγονός ότι ο Οργανισμός παίρνει αποφάσεις, όπως στην περίπτωση του δικού μας Συστήματος, οι οποίες στη συνέχεια ανατρέπονται από τη Δικαιοσύνη, θα πρέπει τουλάχιστον να προβληματίσει.

Κ. Πρόεδρε,

Επάρκεια Δικαίου υπάρχει.

Λείπει ο σχεδιασμός και κυρίως η αποφασιστικότητα να υλοποιηθεί από πλευράς Πολιτείας μια αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση, όχι με όρους «μόδας» ή «πολιτικής ορθότητας» αλλά στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Θα ήθελα να κλείσω αυτή την σύντομη τοποθέτησή μου με την ευχή ο Οργανισμός να συνεργαστεί στο εξής αρμονικά με τα Συστήματα με την σκέψη στις μελλοντικές γενιές και με στόχο την μεγιστοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης.

Σας ευχαριστώ.