

Μπαταρίες και άλλα... δαιμονιά 15/6/13.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ παρασκήνιο με χτυπήματα κάτω από τη μέση, στο οποίο, όπως λένε στην πιάτσα, εμπλέκονται πρόσωπα που παλαιότερα ήταν συνδεδεμένα με κομματικούς μηχανισμούς και τώρα προσπαθούν να εξαργυρώσουν το πολιτικό τους παρελθόν, παίζεται σε βάρος της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο λόγος για το μέγιστο θέμα της διαχείρισης των συσσωρευτών και των στερεών αποβλήτων -τοξικών και μη- που ερήμην των πολιτών και της κοινής λογικής έχει μετατραπεί, με ευθύνη και των αρμόδιων φορέων της πολιτείας, σε έναν «πόλεμο» με καταστροφικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον. Εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ένας υπόγειος «πόλεμος» με αιχμή την εταιρεία I.

ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, βασικό μέτοχο ΣΕΔ Re-Battery AE, η οποία ξιφουλκεί κατά του ΣΥΔΕΣΥΣ, του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, με στόχο να μονοπωλήσει την «αγορά» διαχείρισης των μπαταριών και τα εκατομμύρια ευρώ που παίζονται. Μόνο που η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, την ίδια στιγμή που εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις. Η εταιρεία I. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, βασικός μέτοχος του ΣΕΔ Re-Battery A.E., από το 1999 που της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας μέχρι και το 2010 λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια επικίνδυνων αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι τα ίδια τα αρμόδια όργανα της πολιτείας είχαν



βεβαιώσει σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων. Το περιέργο είναι, δε, ότι, παρά τις σοβαρότατες παραβάσεις της, η εταιρεία επιβραβεύθηκε με την ανακήρυξή της από την πολιτεία το 2011 ως περιβαλλοντικό διαχειριστή, αφού αναγνωρίστηκε ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών υπό την επωνυμία RE-BATTERY.

Η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, τη στιγμή που εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις

■ Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αναδεικνύονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως μείζον πρόβλημα της χώρας.

■ Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες συμφωνούν με την απόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη χώρα μας και ότι θα μειώσει αισθητά την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.

■ Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες αμφισβητούν τον ρόλο του κράτους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιέτως, υψηλά ποσοστά αποδοχής καταγράφονται για τις ΜΚΟ, τον επιστημονικό κόσμο και τους διεθνείς οργανισμούς.

■ Ειδικά για τις δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, διάχυτη ήταν η αίσθηση ότι ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των πολιτών και της πολιτείας, η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

■ Αυξημένη σε σχέση με άλλες χρονιές είναι η αναγνωρισμότητα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην κοινή γνώμη (26,3%). Η επίδοση αυτή, αν και συνεχίζει να είναι χαμηλή, είναι η υψηλότερη από το 2008.

■ Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έκριναν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους έργο χωρίς ωστόσο υπερβολές ή βομβαρδισμό πληροφοριών. Ως προς τις πηγές πληροφόρησης, σχεδόν 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι θα εμπιστεύονταν τη συγκεκριμένη πληροφορία εάν προερχόταν από ένα δικό τους φίλο ή γνωστό ή από ένα εργαζόμενο της εταιρείας.

■ 8 στους 10 υποστηρίζουν ότι είναι